

<https://wri-irg.org/en>

Het mondiale maatschappelijk middenveld dringt erop aan het sabelgekletter boven Oekraïne te stoppen en te onderhandelen over duurzame vrede
Door Yurii Sheliashenko, World BEYOND War, 11 januari 2022

De escalatie naar een grote oorlog in Oekraïne is onnodig, en zowel het Westen als het Oosten delen een gelijke verantwoordelijkheid om deze te vermijden. Als wereldleiders er niet in slagen om te goeder trouw duurzame vrede te onderhandelen in plaats van het spel de schuld te geven en gewelddadige regeling van hun machtsconflict op het lokale slagveld in Oekraïne, zullen ze op geweldloze wijze verantwoordelijk worden gehouden door de mensen van de aarde.

Dubieuze beweringen over de legitimiteit van de gewelddadige machtsgrepen van 2014 in Kiev, de Krim en Donbass zijn onaanvaardbaar. In al deze situaties kwamen zowel de VS/NAVO als Rusland agressief tussenbeide en voerden ze een gevaarlijk en misleidend grootmachtbeleid.

Vandaag de dag blijven de grote geopolitieke spelers de onafhankelijkheid, democratie, mensenrechten en veiligheid van de mensen in Oekraïne ondermijnen, waardoor de internationale vrede in strijd met het VN-Handvest wordt geschonden.

Wereldleiders wisselen roekeloos dreigementen uit om militair geweld te gebruiken en economische oorlog tegen elkaar te voeren als hun claims, of zogenaamde rode lijnen, niet worden gerespecteerd. Beide 'grootmachten' willen Oekraïne bezitten en claimen hun 'recht' om hun dodelijke wapens, troepen en bases te concentreren waar ze maar willen, zo dicht bij elkaar als ze willen. Dergelijke beweringen zijn niet alleen in tegenspraak met elkaar, maar overschrijden schaamteloos rode lijnen van gezond verstand: niemand heeft het recht een pistool of een atoombom op het hoofd van een ander te houden.

Het mondiale maatschappelijk middenveld veroordeelt het escalerende gedrag van alle partijen in de nieuwe koude oorlog voor en tijdens hun huidige vredes- en veiligheidsbesprekingen.

Het sabelgekletter in en boven Oekraïne moet worden gestopt, en de strijdkrachten van Rusland en de VS/NAVO moeten worden teruggetrokken. Er moet een internationaal moratorium worden ingesteld op wapenleveringen aan Oekraïne en het door Rusland gecontroleerde Donbass en de Krim. De Oekraïense regering zou de totale mobilisatie van de bevolking voor oorlog moeten stoppen en de dienstplicht moeten afschaffen, of op zijn minst het recht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst moeten garanderen in volledige overeenstemming met de huidige internationale mensenrechtennormen (in de toekomst zou dienstplicht door het internationaal recht verboden moeten worden). Een vreedzame oplossing van het huidige conflict moet worden bereikt op basis van strikte naleving van het staakt-het-vuren dat eerder in Normandië en Minsk was overeengekomen, in verdere inclusieve en alomvattende vredesbesprekingen tussen alle statelijke en niet-statelijke actoren.

Europa moet de vraag van de NAVO om meer militaire uitgaven afwijzen, eisen dat de VS hun kernwapens uit Duitsland, Nederland, Italië, België en Turkije halen, aandringen op herstel van het antiballistische raketverdrag om Amerikaanse raketten uit Roemenië en Polen te halen, weigeren de door de VS geleide druk op vijandschap jegens Rusland en China, erkennen het verlangen naar vrede van de kant van de mensen in de regio en

eisen dat de Verenigde Staten de eerste grote stappen nemen om de crisis te de-escaleren. Hiervoor moet internationaal geweld, en niet diplomatie, worden erkend als een bedreiging voor de geloofwaardigheid. Idealiter zouden alle kernmachten de doctrine van wederzijds verzekerde vernietiging moeten veroordelen en het Verdrag inzake het verbod op kernwapens moeten steunen.

Alle belanghebbenden moeten de rode lijnen van mensen over de hele wereld in gedachten houden: (1) geen militarisering en wapenwedloop ten koste van welzijn, mensenrechten en milieuharmonie; (2) nationalisme en imperialisme moeten opzij gaan voor de ontwikkeling van een inclusieve, diverse en eerlijke democratie; (3) alle conflicten moeten vreedzaam worden opgelost, elke opbouw van structureel geweld is ondraaglijk, vooral als het gaat om oorlog, voorbereiding op oorlog of oorlogsdreiging.

Er is geen "rechtvaardige oorlog" of "rechterkant"; militaristen en rechtse partijen aan alle kanten provoceren escalatie van geweld in een wanhopige poging om "verdeel en heers" en hun verouderde oorlogsmachine te behouden wanneer deze meer en meer achterhaald wordt na universele inzet voor duurzame ontwikkeling, vredescultuur, geweldloos mondiaal bestuur, economische en sociale cohesie van alle mensen op aarde.

We moeten meer uitgeven aan sociale en ecologische rechtvaardigheid, aan diplomatie dan aan oorlogsmachines. Ons strategische doel zou moeten zijn om alle wapens te vernietigen, alle soldaten in gelukkige burgers te veranderen en de militaire uitgaven tot nul terug te brengen. Om het geweldloze wereldwijde veiligheidssysteem op te bouwen, moeten we de veiligheid demilitariseren, conflicten zonder geweld beheren en doorgaan met het opbouwen van een allesomvattende vredescultuur.

Vrede op aarde moet op de eerste plaats komen voor politieke ambities.

Tue, 11 Jan 2022 19:02:28 +0200	
Van:	Yurii Sheliashenko < yuriy.sheliashenko@gmail.com >
Antwoord-naar:	wri-internal@lists.wri-irg.org
Aan:	wri-internal@lists.wri-irg.org