

# Langzaam maar zeker wordt steeds meer Palestijns land bezet

Vier vragen over Israëlische bezetting

**Al in 1967 verklaarde de VN-Veiligheidsraad dat Israël zijn militairen moet weghalen uit de bezette gebieden. Het werden er alleen maar meer.**

Van REMCO ANDERSEN

## 1967: Israël verovert Westoever

Israël verovert tijdens de Zesdaagse Oorlog de Westoever, een gebied van 5.860 vierkante kilometer ten westen van de rivier de Jordaan. Jordanië bezette dat gebied sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 die volgde op de stichting van de staat Israël. Al snel trekken Joodse kolonisten naar de Westoever, met goedkeuring van de Israëlische regering. Het gaat aanvankelijk om enkele duizenden kolonisten, die vooral gedreven worden door een radicale interpretatie van hun godsdienst. Al in november 1967 verklaart de VN-Veiligheidsraad in resolutie 242 unaniem: Israël moet zijn militairen weghalen uit de bezette gebieden Westoever, de Sinaï, de Golanhoogvlakte en de Gazastrook.



EPA

## 1979: Likoed stimuleert kolonisatie

De rechtse Likoeidpartij wint in 1979 de verkiezingen en begint subsidies te bieden aan kolonisten. Hun aantal op de Westoever stijgt van enkele duizenden eind jaren zeventig naar ruim 100 duizend begin jaren negentig. Onder hen niet zijn alleen religieuze fundamentalisten, maar ook steeds meer Israëliërs die worden gelokt door de belofte van een goedkope woonomgeving.

### **1993: Oslo-vredesakkoorden**

De centrum-linkse Yitzhak Rabin belooft een stop op het nederzettingenbeleid en gaat onderhandelen met de Palestijnse PLO. Uit de gesprekken komen de Oslo-akkoorden voort, die op termijn moeten leiden tot een Palestijnse staat. De akkoorden lopen op niets uit.

Het aantal nederzettingen op de Westoever blijft stijgen. In de jaren negentig en nul lopen vredesbesprekingen meermaals stuk op de kwestie. Onder rechtse regeringen, die sinds 1996 overwegend de macht hebben in Israël groeit het aantal nederzettingen snel. De Israëliëse overheid steunt kolonisten met financiële voordelen. Ook doorsnijdt Israël de Westoever met wegen die niet toegankelijk zijn voor Palestijnen.

### **2002: Bouw van de barrière**

Tijdens de Tweede Intifada begint Israël met de bouw van een 712 kilometer lange barrière langs de bezette Westoever. Volgens de route die nu gepland is - 85 procent is al gebouwd - komt 9,4 procent van de Westoever aan de Israëliëse kant van de barrière te liggen: een feitelijke annexatie door Israël, en een van de redenen dat het Internationale Gerechtshof de barrière al in 2004 illegaal verklaarde. De barrière loopt dwars door Palestijnse dorpen waardoor families worden gescheiden van elkaar of van hun broodwinning. Inmiddels wonen ruim 400 duizend Israëliërs in de illegale nederzettingen, en zo'n 200 duizend in het eveneens door Israël bezette Oost-Jeruzalem.

'De nederzettingen zijn onderdeel van een desastreus overheidsbeleid dat gericht is op het voorkomen van vrede en een tweestatenoplossing, en op het gedeeltelijk of geheel annexeren van de Westoever', verklaarde de Israëliëse vredesorganisatie Peace Now in augustus dit jaar.