

DRUK OP DE PERSVRIJHEID EN MEER

In de Filippijnen staat de persvrijheid onder grote druk. *Rappler* (een digitale nieuwskrant) hoorde dat haar NGO registratie ongeldig was omdat de groep in Amerikaanse handen zou zijn. Hun journalisten worden nu geweerd bij persconferenties van de overheid.

Ook de populaire familie-zender ABS-CBN zou mogelijk geen nieuwe zendvergunning in 2020 krijgen wegens ongewenste uitlatingen over de regering. Zoals kritiek op de onrechtmatige moorden, de noodtoestand op *Mindanao* en de oorlog tegen de moslim onafhankelijkheidsbeweging. Deze veel bekeken zender werd al eerder verboden en uit de lucht gehaald toen de vorige president de noodtoestand uitriep, men vreest voor een herhaling. Daarnaast wordt de *Daily Inquirer*, een landelijke krant, onder druk gezet indien haar berichtgeving niet wordt gematigd. Sinds 1986 zijn er 177 journalisten vermoord of verdwenen (<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/philippines>)



<https://kami.com.ph/72260-philippines-top-5-most-dangerous-country-asia-journalists-2017.html#72260>

Deze aanpak van de media heeft alles te maken met het eerste beleidspunt van de huidige regering die is gebaseerd op de overtuiging dat een samenleving zonder misdaad mogelijk is als er een einde komt aan drugs en corruptie. In 2016 won Duterte met deze belofte de verkiezing en hij heeft tijd nodig om dit uit te voeren. Zijn populistisch beleid heeft een duidelijke sociale ondertoon (midden). Uitkeringen en salarissen zijn verbeterd en er is meer aandacht voor de rechten van de zeer grote groep Filipino die in het buitenland werken. Kort geleden werden nieuwe contracten in Koeweit verboden na talloze klachten over misbruik en de vondst van een Filipijnse jonge vrouw, vermoord en verborgen in een vrieskist.

Hervormingen en kritiek

Ook is er tijd nodig voor het tweede beleidspunt gericht op de vorming van een federale staat. Hiervoor is een grondwetsherziening nodig. Tussentijdse verkiezingen of onrust kunnen dit proces vertragen en de huidige president wil dit proces graag zelf afronden en daarna nog lang aanblijven. Zijn populariteit blijft ongekend hoog, zeker bij ca 80% van de bevolking die hem betrouwbaar vinden.

Tegenstanders worden nu meer en meer monddood gemaakt of uit de weg geruimd. Zo is zijn grootste parlementaire tegenstander Senator Leila Delima (advocate en Human Rights Activiste) aangeklaagd wegens

banden met drugshandel en gevangen gezet. En ook de voorzitter van het hoge gerechtshof Maria Lourdes Sereno wordt bedreigd met ontslag wegens "ongeschiktheid". Hierbij wordt niet geschroomd om zelfs haar persoonlijke medische gegevens op straat te gooien.

De linkse verzetsbewegingen hoopten op open onderhandelingen maar worden nu als terroristen weggezet.

De kerk, nog steeds een factor van betekenis, spreekt zich openlijk uit tegen de moorden op de drugsgebruikers. Duterte weerlegt deze kritiek door te wijzen op hun eigen corruptie en slecht beleid. <http://newsinfo.inquirer.net/865123/duterte-catholic-church-full-of-shit#ixzz59xyyMWny>. Ook de kerk ontkomt niet aan zijn macht wegens het vergunningenbeleid voor haar 54 radiostations. Deze zenders worden vooral in afgelegen gebieden beluisterd als enige bron van informatie.

De NUJP (journalisten vakbond) protesteert, maar wordt ook beschuldigd van het verspreiden van Fake-news (corruptie bij wapenhandel). De regering wil meer goed nieuws en het lijkt te lukken doordat een grote groep van de bevolking nog vierkant achter hun president staat.