

JURYRAPPORT JOURNALIST VOOR DE VREDE 2008

Het HUMANISTISCH VREDESBERAAD heeft de prijs “Journalist voor de Vrede” in 2008 toegekend aan Arnold Karskens.

Deze vredesprijs, ook aangeduid als de "Han Achttienribbeprijs voor Vredesjournalistiek", wordt jaarlijks uitgereikt aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Arnold Karskens heeft de afgelopen decennia tientallen oorlogsgebieden en conflicthaarden bereisd. Zijn verslaggeving hierover valt vrijwel steeds op doordat hij zich zo onafhankelijk mogelijk opstelt en de valkuil weet te vermijden die veel journalisten in oorlogssituaties bedreigt: te grote afhankelijkheid van hen die de macht hebben.

Zijn zeer gedegen onderzoeksjournalistiek heeft herhaaldelijk essentieel materiaal geleverd om vervolging van oorlogsmisdadigers mogelijk te maken. Van bijzonder belang is dat hij in de Nederlandse verslaggeving aangaande de kritieke oorlogszones Irak en Afghanistan een waardevol tegenwicht biedt tegen de helaas nog zeer gangbare benadering waarbij oorlogsgebieden primair door de westerse bril gezien worden. Als een van de weinigen herinnert hij ons er consequent aan dat in een oorlogsgebied elke om het leven gebrachte inwoner van dat gebied niet minder tragisch is dan een gesneuvelde Nederlander of Amerikaan. Zo belicht hij de voedingsbodem voor de verbittering tegen het Westen in een groot deel van de islamitische wereld. Zijn presentatie in verschillende media is helder, hetgeen ook geldt voor de boeken van zijn hand.

Arnold Karskens maakt zich niet afhankelijk van informatie verkregen van regeringen of legerleiding, maar bouwt eigen netwerken van contacten op. Op die wijze levert hij een belangrijke bijdrage aan het zichtbaar maken wat zich werkelijk in de geteisterde gebieden afspeelt. Vasthoudend verricht hij grondig en onafhankelijk feitenonderzoek, met name ook naar het lot van de bevolking in oorlogsgebieden, en daardoor draagt hij bij aan een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

Leiden. internationale dag van de vrede, 21 september 2008.