

Journalist voor de Vrede 2007: KOERT LINDIJER

Het HUMANISTISCH VREDESBERAAD (HVB) heeft de prijs “Journalist voor de Vrede 2007” toegekend aan Koert Lindijer, correspondent in Afrika voor NRC Handelsblad en NOS

Juryrapport

Al vanaf 1973 is de naam van **Koert Lindijer** bijna onlosmakelijk verbonden aan Afrika, vanwaar hij verslag uitbrengt over de vele ingrijpende gebeurtenissen. Als een van de weinigen brengt hij steeds weer de onderbelichte problemen van Afrika onder de aandacht, en hij doet dat vanuit een humaan perspectief, met oog voor de gevolgen voor de Afrikaanse bevolking.

Een kleine greep: de hongersnood in Ethiopië in 1984, de gewelddadigheden in Mozambique (1980) Somalië (1991) en Soedan (sinds 1983). Hij schreef over de moordpartijen in Rwanda (1994) en de noodsituatie in Darfoer (2004-heden). Met zijn boeiende, menselijke verhalen over de verre volkeren in Afrika geeft hij ons inzicht in die bijzondere samenlevingen, vaak levend in oorlog of aan de rand ervan. Oorlogen met verwoestende effecten, dikwijls veroorzaakt of verergerd door etnische verschillen, ongelijkheid en armoede. Hierbij spelen de hebzucht van rijke westerse landen naar grondstoffen en hun duistere politieke drijfveren een grote rol.

In interviews met de Afrikaanse politici gaat Lindijer geen moeilijke vragen uit de weg, en zijn analyses maken de lezer nieuwsgierig. De indringende beschrijvingen van menselijke wandaden zoals het gebruik van verkrachting als oorlogswapen en de steeds weer oploeiende rassenstrijd in Tsjaad, doen huiveren en laten de lezer niet los.

In de recente regelmatige verslagen van de aanvallen op Somalië valt op dat hij humaan engagement weet te combineren met objectieve journalistiek. Zijn schrijfstijl is duidelijk, en de inhoud vol informatie. Koert Lindijer doet zijn werk ook onder zeer gevaarlijke omstandigheden, hij moet vaak reizen met lijfwachten en moet extra veiligheidsmaatregelen nemen. Dit dwingt respect af.

Ook met zijn boeken: 'Een Kraal in Nairobi', 'Terug naar Rwanda' en 'Bittereinders' heeft hij lof geogost. Met liefde voor de mensen schrijft hij over de Afrikaanse sekten, cultuur en riten. De beschrijving van het nomadenleven van zijn vrienden in Kenia en hun eigen levensstijl heeft velen leesgenot gegeven.

Om al deze redenen beschouwt het Humanistisch Vredesberaad hem als een journalist die een bijdrage levert tot een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Maastricht 21 september 2007